



**PAROCHIEBLAD
ST. JOSEPH
HEERLERBAAN
www.rksintjoseph.nl**

**oktober / november /
december 2021**

Afscheid kapelaan Blom

Op 5 september namen we met pijn in het hart afscheid van onze kapelaan Rick Blom. Het was een bijzonder afscheid voor hem, meer een pastoraal afscheid dan een kapelaansafschied! De verbondenheid met zeer velen voor wie hij in de afgelopen jaren zoveel heeft betekend, maar ook de verbondenheid met de verschillende parochies en verenigingen kwam goed tot zijn recht.

De Mis in de H. Moeder Annakerk werd geconcelebreerd door deken Bouman, prof. Stevens en prof. Rohling, terwijl diaken Keijmis diaconale assistentie verleende. Gekosterd werd door de kosters van de H. Moeder Anna en van de Molenberg, andere taken zoals het misdienen, lezen en collecteren werden opgepakt door vrijwilligers van de verschillende parochies. De zang werd verzorgd door Chrisko, de schola en het kinderkoor Welten, waarbij Jo Louppen, Jaap Dekker, Nadine Maes en Marieke Cloodt voor de muzikale leiding zorgden. Daarnaast vond ondersteuning plaats door de Schutterij en door de Suisse.

Tijdens en na de receptie werd koffie, thee en fris aangeboden door Scouting Welten; 't Bakkes uit Welten zorgde voor de vloai. Beide verenigingen zorgden samen voor de tafels, de kopjes, bordjes en alles wat er nodig was, waarbij dhr. Eussen ook nog zorgde voor muzikale sfeer.

Bijzonder was ook de bijdrage van de Vlavreters, die in groten getale gekomen waren en de kapelaan verrasten met de Orde van Verdienste en een videoboodschap van Lex Uiting; tijdens de receptie kwam T.O.G. hem zelfs nog een serenade brengen.

's Avonds was er nog een afsluitend samenzijn met de besturen in het gemeenschapshuis Welten, waar hij van vrijwilligers een nieuw koffiezetapparaat kreeg aangeboden en vanuit het kerkbestuur een grote kampeertent; niet zozeer omdat hij nu wat zwervend is, dat ook, maar omdat kamperen zijn grote hobby is en kampeervrienden ons influisterden dat hij aan een nieuwe tent toe is.

Een bijzondere dag, niet alleen voor hem, maar voor al onze parochies. Dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet! We hopen dat het hem goed gaat in Bergen, Afferden en Siebengewald, waar hij nu zijn weg aan het verkennen is; **op 17 oktober zal hij om 14.00 uur in Bergen als pastoor worden geïnstalleerd.** Uit het oog is zeker niet uit het hart!

Het kerkbestuur

Geen nieuws over een nieuwe kapelaan

Ondanks herhaalde beloften vanuit het bisdom is er nog geen enkel nieuws over een nieuwe kapelaan. Dankzij inzet van priesters die daartoe bereid zijn, lukt het om het misschema voor de komende periode rond te krijgen, hoewel het soms met hangen en wurgen is. Grote dank dus aan prof. Rohling, mgr. Schreurs, pastoor Jacobs en mgr. Schnackers.

Zolang er geen nieuwe kapelaan is, kunt u voor alle vragen voor sacramenten en uitvaarten terecht bij mij: dus de parochies Pancratus, Molenberg, H. Moeder Anna Bekkerveld, Welten en Joseph Heerlerbaan, inclusief Elisabethkapel. Denk vooral niet: de deken heeft het te druk, dus we vragen maar niet; dat zou verschrikkelijk zijn!

Wanneer er geen nieuwe kapelaan zou komen, en dat begin ik toch steeds meer te vrezen, zullen we er helaas niet aan ontkomen om met betrekking tot het aantal vieringen de tering naar de nering te zetten. Het oude Kerstschema zal, zelfs als er een nieuwe kapelaan komt, zeer moeilijk worden door enkele afwezigheden van vervangers. Maar we zetten er samen de schouders onder, dank voor uw medewerking en vertrouwen!

Deken Bouman

Communie: terugblik en dankviering



Zondag 26 september konden de 11 communicanten van Basisschool de Windwijzer eindelijk dan toch hun Communie doen. Na een hele lange voorbereiding waren ze er allemaal klaar voor en straalden ze van top tot teen. Namens iedereen van harte gefeliciteerd: Ilvy Kersten – Bram Hoogenboom – Senn Beckers – Niva Potgens – Jaysen Egg – Pim

Schoenmaekers – Luuk Kleintjes – Dario Jurisic – Evy Bronnenberg – Sandy Nugroho – Nicky Mamentu.

Op **zondag 17 oktober om 11.15 uur** zullen we weer samen zijn voor de dankviering in onze St. Josephkerk!

Diakenwijding Theo Cloodt

Door onze bisschop mgr. Smeets is onze parochiaan Theo Cloodt toegelaten tot de wijding tot permanent diaken, nadat hij nu zijn parttimestudie op het Theologisch Instituut Rolduc en zijn stage in Kerkrade succesvol heeft afgrond.

Vanwege de ziekte van de bisschop zal hij waarschijnlijk gewijd worden door de hulpbisschop mgr. de Jong. Deze wijding zal

plaatsvinden op **zaterdag 30 oktober om 10.30 uur** in de Christoffelkathedraal in Roermond. De bisschop is voornemens hem na de wijding te benoemen als vrijwillige permanent diaken in Heerlen. Nadere details over zijn aandachtsgebieden zullen later worden ingevuld.

Op zondag 31 oktober zal hij in de HH. Missen in de St. Pancratiuskerk voor het eerst als diaken assisteren om 9.00 en 11.30 uur. Na de H. Missen is er in de kerk zelf gelegenheid om hem te feliciteren.

Wij wensen hem een hele goede voorbereiding toe op de wijding, en we wensen hem, zijn echtgenote Marieke en de verdere familie van harte proficiat en heel veel zegen!

Deken Bouman

Allerheiligen / Allerzielen

De herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar zal als volgt plaatsvinden:

- Zaterdag 30-10 18.00 uur H. Mis in H. Moeder Anna (deken Bouman)
- Zondag 31-10 10.00 uur H. Mis in de Molenberg (deken Bouman)
- Zondag 31-10 10.00 uur H. Mis in de Elisabethkapel (mgr. Schreurs)
- Zondag 31-10 13.30-14.30 inloop in de Pancratius (deken Bouman)
- Zondag 31-10 15.00 uur Allerzielenlof Welten en zegening graven (deken Bouman)
- **Zondag 31-10 15.00 uur** Allerzielenlof Joseph Heerlerbaan en zegening graven (diaken Keijmis)



Sint Maarten

Op **woensdagavond 10 november** is om **18:30 uur** de jaarlijkse Sint Maartensviering in Welten. Na afloop gaan we met de lampionnen over straat. Ook kinderen van andere wijken zijn hier welkom!



H. Vormsel brugklassers

Op **vrijdag 19 november om 18.00 uur** zullen de vormelingen van ons cluster het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de St. Josephkerk. De Vormheer is de nieuwe vicaris generaal Quaedvlieg. Het betreft Sofie Batens – Yme van den Berg – Marieke van den Bongard - Nairi Buisman – Qiu Coenen - Lexie Dassen - Kendrick Dassen – Nathan Geensen – Dylano Gielen – Jolie Göbbels – Daan Graat – Minke Heinrichs – Anne van de Kandelaar – Sophie Kolenburg – Jasmijn van der Laan – Melanie van der Lee – Teije Niels - Joep Schneiders – Mees Silvertand – Mirte Smeets – Lynn Stadhouders – Alyson Steins – Quinn Vermeulen – Myrthe Voragen – Lisa Winnubst – Nina Wronowski. Wij wensen deze kinderen de kracht van de H. Geest en heel veel zegen!

Jubileum diaken Keijmis

Op **zondag 21 november** viert diaken Keijmis de Mis van **11.15 uur** in de Josephkerk zijn 25-jarig diakenjubileum. Hij assisteert zelf als diaken in deze H. Mis; u bent van harte uitgenodigd om deze H. Mis mee te vieren. Na afloop is iedereen in de gelegenheid om hem en zijn Cisca te danken en te groeten. Wij wensen hun nu alvast van harte proficiat en heel veel zegen!

Deken Bouman

Wiel Keijmis blikt terug en vooruit: 25 jaar diaken!

Gods roeping om missionaris te worden bleef mij jaren achtervolgen. Op allerlei gebied dienstbaar te zijn voor de allerzwaksten in de missies. Ik was al timmerman, ja verpleging kon ik ook nog gebruiken in de missie. Maar God had mij niet nodig als missionaris want daar had hij er al zoveel van. Wat was Zijn bedoeling? Eerst huwen met Cisca, een echte diaken moeder, vader worden van een dochter en twee zoons. Tot zover was hij klaar met me. Door Hem geroepen werd ik op zaterdag 16 november 1996 in Roermond tijdens een plechtige eucharistieviering door Mgr. F. J. M. Wiertz door handoplegging en gebed tot permanent diaken gewijd voor het dienstbetoon, met als drievoudige taak, 1. de liturgie, 2. de woordverkondiging, 3. de caritas, en een toegewijde Mariaverering te koesteren. Ik werd benoemd tot onbezoldigd diaken in de St. Josephparochie bij pastoor D. Rohling. Hij moest mij begeleiden om die taken goed te vervullen, dat deed hij dan ook gedisciplineerd met Duitse Pünktlichkeit, waar ik hem zeer dankbaar voor ben. Het was een mooie tijd op Heerlerbaan, samen heb ik met mijn parochianen lief en leed mogen delen. Van vele lieve parochianen heb ik tijdens de uitvaart afscheid moeten nemen. Vele nieuwkomers heb ik bij het doopsel mogen verwelkomen. Ja ik houd van mijn parochianen op de Heerlerbaan. Overal probeer ik met Cisca dienstbaar te zijn. Vele misdienaars opgeleid, kindergroepen begeleid. Eerste communievieringen, Pasen, Kerstmis en Allerzielen waren hoogtepunten. Ja overal dienstbaar te zijn waar ze mij nodig hebben, vooral de caritas, de voedselbank. Ja zo'n 75.000 dozen met kleding versturen naar de missieposten in Oost Europa tot in Siberië. In mijn plaats heeft God onze zoon Frans-Jozef, pater Petrus Canisius O.J.S.S. 'Familie van Maria' geroepen tot priester en missionaris. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Wij koesteren een toegewijde verering tot Maria de Moeder en Vrouwe van alle Volkeren. Ja ik hoop nog lang, ondanks mijn

handicaps, dienstbaar te kunnen zijn in de St. Josephparochie en in de St. Elisabethkapel van Parc Imstenrade te Heerlerbaan.

Diaken Wiel Keijmis

Kerk en Corona

De bisschoppen hebben na overleg met de overheid bepaald, dat er in de kerken geen controle op QR-codes plaats zal vinden. Formeel hoeft de 1,5 meter ook niet meer gehandhaafd, maar om ieders veiligheid kiezen we ervoor om de 1,5 briefjes wel zoveel mogelijk te hanteren, zodat we wat meer gespreid door de kerk zitten. Wees welkom!

Missio Wereldmissiemaand 2021

Onder de titel 'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben' voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand (oktober). Missio laat ons kennis maken met het relatief onbekende Guinee.

Missio steunt het pastoraal werk van de kerk in Guinee. Er wordt een donatie gevraagd voor drie projecten: uitbreiding basisschool in Macenta, nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita en Weeshuis St. Kisito in Gouécké.

Op de website van Missio over de Wereldmissie-maand is meer informatie over de projecten te lezen.



We gaan ervoor: Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid



Op **zaterdag 6 november 2021** houden het Missionair Overleg Parkstad en IVN Heerlen onder het motto 'We gaan ervoor!' een pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid. De tocht staat mede in het teken van de VN-klimaatconferentie COP26 die begin november in Glasgow gehouden wordt. De tocht start om **10.30 uur** bij het IVN-lokaal aan de Gallusstraat 1 te 6417 VD Heerlen en voert de deelnemers en deelnemers naar de bosrijke omgeving van Benzenrade en de Euren. De pelgrims worden begeleid door René Petit van IVN Heerlen en Guus Prevoo van het Missionair Overleg. Rond 12.30 uur is de terugkomst bij het IVN-lokaal gepland, waarna er nog even nagepraat kan worden onder het genot van een kop koffie of thee. Stevige wandelschoenen voor deze rond 5 km lange tocht zijn aan te bevelen. Graag aanmelden via het e-mailadres ajhouben@hetnet.nl.

Missionair Overleg Parkstad

Een poster om mensen op de pelgrimstocht te attenderen is medio oktober 2021 te downloaden via de website van het Missionair Overleg.



Lichtjeswandeling ter gelegenheid van de herdenking van de Kristallnacht

In de nacht van 8 op 9 november 1938 brak de hel los voor de Joden in Duitsland. Waren de nazi's in de vijf jaar daarvoor nog enigszins terughoudend in het uiten van hun agressieve Jodenhaat, in die nacht brak de openlijke terreur los. Synagogen werden in brand gestoken en woonhuizen geplunderd waarbij honderden Joden vermoord werden. De naam van deze gebeurtenis verwijst naar de grote hoeveelheid kapot geslagen vensterglas, waarmee de straten bezaaid waren. De foto laat de oude



synagoge van Aken zien, die in 1938 verwoest werd door brandstichting.

Op **dinsdagavond 9 november vanaf 19.00 uur** herdenken wij in Heerlen de Kristallnacht met een “lichtjeswandeling”, om de herinnering van deze daad levend te houden, om zo hopelijk er aan bij te dragen dat zoiets niet nogmaals mag gebeuren. De wandeling, die ± 1 uur zal duren, start aan het Joods monument bij de algemene begraafplaats aan de Akerstraat. Tijdens de wandeling zal bij enkele Stolpersteine en bij twee voormalige synagogen uitleg gegeven worden door Martin van der Weerden, voorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) in Parkstad. Aan iedere deelnemer wordt gevraagd om een “lichtje” (bijvoorbeeld een lantaarn) mee te nemen, als symbool voor het licht in de duisternis.

Vredesplatform Heerlen, Harrie Winteraeken, voorzitter

Alphacursus

Samen eten, elkaar ontmoeten, samen praten, samen lachen, samen leren en naar elkaar luisteren, dat is Alpha.

Deze cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het Katholiek geloof. We denken na over wat het Katholiek geloof nu eigenlijk is, hoe we het kunnen beleven en hoe het persoonlijk wordt. Alpha is vrijblijvend en geschikt voor iedereen die hier meer over wil weten. De cursus is zowel geschikt voor degene die pas Katholiek is geworden als voor degene die (opnieuw) op zoek wil gaan naar de basis van het Katholieke geloof.

De avonden worden gehouden in de pastorie van Welten. Elke bijeenkomst begint om 18.00 uur met een gezellige maaltijd, op deze manier leren we elkaar beter kennen. Daarna gaan we hierover samen verder praten en denken over het thema van deze avond, er zal altijd voldoende tijd zijn voor persoonlijke vragen. Om 20.30 uur wordt de avond afgesloten.

Voor aanmelding van deze cursus kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met onze catechiste Anita van den Berg.

✉ anita@pancratiusheerlen.nl of ☎ (06) 40 50 84 92

Nieuwsbrief Pancratius

Vanuit de Pancratius wordt iedere week een digitale nieuwsbrief verspreid. Interesse? Als u even een mailtje stuurt naar parochiepost@rkheerlen.nl komt het allemaal goed. En als het toch geen meerwaarde heeft: onderaan de mail staat een link, waarmee u zich weer eenvoudig kunt uitschrijven, hoewel we dat niet verwachten! In de komende periode zal hier ook regelmatig informatie over de andere parochies worden gepubliceerd.

Communie en Vormsel 2022

Op de basisscholen de Broederschool, Eikenderveld, St. Tarcisius, en Windekind zijn de aanmeldingsformulieren voor de eerste Heilige Communie (groep 4) of het vormsel (groep 8) uitgereikt. Op de basisschool St. Martinus Welten zal dit binnenkort gebeuren.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch wil deelnemen kan contact opnemen met onze catechiste Anita van den Berg.

✉ anita@pancratiusheerlen.nl of ☎ (06) 40 50 84 92

Is uw kind niet gedoopt en wilt u toch dat zij of hij de eerste Heilige Communie of het vormsel ontvangt, dan kunt u contact opnemen met deken Bouman (✉ deken@pancratiusheerlen.nl of ☎ (045) 571 36 82).

De Eerste Heilige Communievieringen vinden dit schooljaar plaats:

- Moeder Anna kerk: zondag 15 mei 2022 om 11.30 uur (Basisschool Tarcisius)
- Moeder Anna kerk: zondag 22 mei 2022 om 11.30 uur (Basisscholen Eikenderveld/Windekind)
- St. Martinuskerk: Hemelvaartsdag 26 mei 2022 om 10.00 uur (Basisschool St. Martinus)
- Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk Molenberg: zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur (Broederschool)

Boek René Graat: We zijn begonnen...:)



De eerste pagina's zijn inmiddels opgemaakt.

Pierre en Anna Bessems werken samen met vormgever Rick Brauwers en George Deswijzen aan het boek over Pastoor Graat. Het belooft prachtig te worden.

Om het boek gepubliceerd te krijgen zijn wij naarstig op zoek naar sponsoren die ons hierbij helpen. We willen immers dat een zo groot mogelijk deel van de opbrengst naar de mensen in het bisdom Basankusu gaat.

Wil je helpen? Mail dan naar info@stichtingrenegraatmhm.nl.

Heel veel dank!

Oproep: Stichting Chrisko zoekt opslagruimte voor hun materialen

Stichting Chrisko moet per 1 januari 2022 de opslagruimte die ze nu huren verlaten, omdat de gemeente het pand gaat slopen. Dat betekent dat zij een nieuwe opslagruimte zoeken voor alle spullen die gedurende het jaar gebruikt worden voor hun activiteiten. Dat zijn spel- en speelmaterialen, maar ook facilitaire middelen voor jeugdclubs en zomerkamp.

Het gaat om een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter vloeroppervlakte.

Wie kan helpen? Heeft u een opslagruimte die Chrisko kan gebruiken? Weet u een opslagruimte te huur? Laat het ons weten via ☎ (06) 21 89 18 59 of ✉ secretariaat@stichtingchrisko.nl

N.B. we zoeken geen opslagboxen zoals Shurgard o.i.d.

Jozef en de goede dood

Over de dood van Jozef zegt de Schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de Schrift een volledig stilzwijgen over het overlijden van Jozef.

Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovige te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aangeropen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht.

De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen waarin we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen.



Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood, als de zekere haven van ons leven waar we de overtocht naar het eeuwige leven zullen aanvangen. Wanneer we ieder dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwige leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwige leven sterk doen toenemen.

Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is zal altijd met een zekere pijn gebeuren, maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Uit "Ga tot Jozef" van Br. René Stockman f.c.

St Joseph Parochie Nieuwsbrief

oktober 2021

Wilt u in de toekomst het parochieblaadje en verdere info per mail ontvangen?

Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar secretariaat@rksintjoseph.nl

Mededeling

Tijdens diensten in de kerk is het toilet in het parochiekantoor toegankelijk, bereikbaar vanuit de kerk.

Intentieboek

In het voorportaal van de St. Josephkerk ligt een boek waarin gebedsintenties opgeschreven kunnen worden. Deze intenties worden meegenomen in het rozenkransgebed op donderdagavond om 18.30 uur, waarvoor u van harte uitgenodigd bent om, met name in deze Rozenkransmaand, dit samen met ons te bidden.

Mozaïeken Boskapel

De mozaïeken van de Boskapel zijn na een grondige restauratie door Restaura weer teruggeplaatst; met grote dank aan de inzet van Wiel Keijbets en Jo Bosch.

Kinderclub Heerlerbaan

Iedere 1e vrijdag van de maand gaan wij een leuke middag voor de kinderen organiseren in de kerk. Hier gaan wij spelletjes,

knutselen en naar verhaaltjes luisteren. Iedere keer staat het in het teken van een thema.

Dit vindt plaats in de St. Josephkerk op de Heerlerbaan van 15.30 tot 17.00 uur.

Iedereen is welkom!!!

Groetjes Natasha en Veerle

Advent

Voor de eerste zondag van de Advent, dus zondag 28 november, willen we met de kinderen weer Adventskransen maken, die dan in de Mis van 11.15 uur worden gezegend. Hoe een en ander gaat verlopen is nog niet duidelijk; kinderen kunnen worden aangemeld bij Veerle Erkamp, ☎ (06) 12 15 33 89 of ✉ veerlehabets@hotmail.com.



Data om alvast te noteren:

- Zondag 19 december Kerstconcert

Vrijwilligers gezocht

Ter versterking van de groep vrijwilligers zijn we op zoek naar:

- iemand die 2x per week (als de koster niet kan) de kerk 's ochtends rond 9.00 uur opent en 's avonds rond 18.00 uur weer sluit.
- als aanvulling op de pastorale werkgroep mensen die zich willen inzetten om meer aandacht te geven aan de parochianen en bewoners van Heerlerbaan
- vrijwilligers die ons enthousiast team van de bloemenverzorging willen versterken
- netwerkers / bezorgers voor het parochieblaadje die af en toe eens willen invallen

Interesse? Mail naar secretariaat@rksintjoseph.nl

H. Missen Oranjehof

Twee keer per maand wordt in het Oranjehof de Eucharistie gevierd en wel (doorgaans) op de 2e en 4e vrijdag van de maand. De H. Mis is bedoeld voor de bewoners. De maatregelen zijn gelukkig steeds minder streng, maar als u een Mis wilt bijwonen, vraag vooraf aan Oranjehof of dit ook mogelijk is. Telkens vieren we de Mis om 15.00 uur.

Gedoopt in onze parochie



21 augustus Olivia Benders

22 augustus Jéna Alberts

18 september Jaysen Egg

18 september Amy van Leeuwen

Aan de ouders en familie van harte proficiat toegewenst!

Dierbare overledene(n) herdacht vanuit de parochie / begraven op onze begraafplaats

* 16-10-1927	Lenie Simons-Janssen	† 07-09-2021
* 16-04-1925	Lies Pasmans	† 13-09-2021
* 27-10-1940	Wiel Verpoort	† 23-09-2021
* 10-04-1938	Martin Fickers	† 30-09-2021

Mogen zij rusten in vrede!

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe!

KERKDIENSTEN

Donderdag 14 oktober

18.30 uur **Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Celebrant *Pastoor Jacobs*

Zondag 17 oktober

29e zondag door het jaar B

Mc. 10,35-45

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
Hub en Bep Dohmen-Mohnen

Celebrant *Pastoor Jacobs*



11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
Dankmis communicanten

Celebrant *Deken Bouman*

Donderdag 21 oktober

18.30 uur **Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Celebrant *Pastoor Crutzen*

Zondag 24 oktober

30e zondag door het jaar B

Wereldmissiedag

Mc. 10,46-52

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Wiel en Leentje Jongen-Hacken
vanwege de verjaardag van Leentje

Celebrant Pastoor Jacobs



11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Muzikale opluistering: samenzang
Jaardienst voor de ouders Hamers-van de Molen
Jaardienst voor Tilly Speck-Klinckhamers

Celebrant Professor Rohling

Donderdag 28 oktober

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans

19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant Pastoor Crutzen

Vrijdag 29 oktober

15:00 uur H. Mis in de Oranjehof

Celebrant Deken Bouman

Zondag 31 oktober

31e zondag door het jaar B

Mc. 12,28b-34

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Jaardienst voor Hub Keijbets, Nel
Keijbets-Andriesma, Lisette
Keijbets-Lemmelijn en ouders
Keijbets-Haan



Celebrant *Mgr. Schreurs*

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Muzikale opluistering: samenzang
Jaardienst voor Wim Barwegen
Overleden ouders Pelzer-Römkens, overleden
ouders Molenbroeck-Vanderhallen, overleden zus
Christina Molenbroeck, overleden heer Rene Leen,
overleden zus José Molenbroeck-Ceulemans
Leo Benders en familie

Celebrant *Professor Rohling*

15.00 uur Allerzielenlof in de St. Josephkerk

Celebrant *Diaken Keijmis*

Aansluitend zegening van de graven op de begraafplaats

Donderdag 4 november

18.30 uur **Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Celebrant *Pastoor Crutzen*

Zondag 7 november

H. Willibrord, Hoogfeest

Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
Mevr. M. Meuwissen-Verkoelen
Lida Fontaine-Weber



Celebrant *Professor Rohling*

Aandacht voor de Voedselbank

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Muzikale opluistering: samenzang

Jaardienst voor ouders Lurken-Heuts en overleden kinderen

Celebrant *Professor Rohling*

Donderdag 11 november

18.30 uur **Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Celebrant *Pastoor Crutzen*

Vrijdag 12 november

15:00 uur **H. Mis in de Oranjehof**

Celebrant *Deken Bouman*

Zondag 14 november

33e zondag door het jaar B

Werelddag van de armen

Mc. 13,24-32

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
Suze van Rijk-van Leeuwen en haar
3 kinderen Paul, Hans en Yvonne die
haar zijn voorgegaan
Jaardienst voor Wiep Block-Joosten



Celebrant *Pastoor Jacobs*

11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
Muzikale opluistering: samenzang
Jaardienst voor Mariet en Pierre Drissen-Houwers

Celebrant *Professor Rohling*

Donderdag 18 november

18.30 uur **Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans**

19.00 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**

Celebrant *Pastoor Crutzen*

Vrijdag 19 november

18.00 uur **H. Vormsel in de St. Josephkerk**

Celebrant *Vicaris generaal Quaedvlieg*

Woensdag 24 november 2021: RedWednesday®

**Sta op voor de vrijheid om te geloven!
Vraag aandacht voor de vrijheid van alle mensen - in het
bijzonder de zwaar vervolgte groep Christenen - om te
geloven wat zij willen!**

Zondag 21 november

Christus Koning van het heelal

Joh. 18,33b-37

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Lida Fontaine-Weber

Celebrant Pastoor Jacobs



11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Muzikale opluistering: Cantus ex Corde

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van diaken Wiel Keijmis

Celebrant Deken Bouman

Donderdag 25 november

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkrans

19.00 uur H. Mis in de St. Josephkerk

Celebrant Pastoor Crutzen

Vrijdag 26 november

15:00 uur H. Mis in de Oranjehof

Celebrant Deken Bouman

Zondag 28 november

1^e zondag van de Advent C

Luc. 21,25-28.34-36

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Lida Fontaine-Weber

Celebrant Professor Rohling



11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk

GEZINSMIS

Muzikale opluistering: Tutta Musica

Herdenkingsdienst voor Irene Lamberts

Celebrant Deken Bouman

Donderdag 2 december

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers

19.00 uur H. Mis

Celebrant Pastoor Crutzen

Zondag 5 december

2e zondag van de Advent C

Luc. 3,1-6

10.00 uur H. Mis in de St. Elisabethkapel
Mw. M. Meuwissen-Verkoelen
Wiel en Leentje Jongen-Hacken
vanwege de jaardienst voor Leentje



Celebrant Professor Rohling

Aandacht voor de Voedselbank

11.15 uur H. Mis in de St. Josephkerk
Muzikale opluistering: samenzang

Celebrant Professor Rohling

Donderdag 9 december

18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste en Vespers

19.00 uur H. Mis

Celebrant Pastoor Crutzen

Zondag 12 december

3e zondag van de Advent C

Zondag Gaudete

Luc. 3,10-18

10.00 uur **H. Mis in de St. Elisabethkapel**
Suze van Rijk-van Leeuwen en 3
kinderen Paul, Hans en Yvonne die
haar zijn voorgegaan



11.15 uur **H. Mis in de St. Josephkerk**
Jaardienst voor ouders Sijstermans-Bucken
1^e jaardienst voor Toos Straten-Boots
Lenie Bosch-Kuipers

Beste parochianen, voor de volgende periode, **zondag 12 december 2021 tot zondag 16 januari 2022**, zou u zo goed willen zijn uw misintenties uiterlijk **donderdag 25 november** te willen bestellen? Uiterste datum voor het opgeven van redactionele copy: **vrijdag 26 november** (bij voorkeur mailen naar secretariaat@rksintjoseph.nl).

PAROCHIE ADRESSEN

Secretariaat / Parochiekantoor

Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen

☎ (045) 541 38 96

✉ secretariaat@rksintjoseph.nl

Website:

www.rksintjoseph.nl



Geopend:

dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Afspraken / inloop vrijwilligers: donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Openingstijden zijn onder voorbehoud: het is raadzaam eerst te bellen voordat u naar kantoor komt.

Deken H. Bouman

Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

☎ (045) 571 36 82

✉ deken@pancratiusheerlen.nl

Diaken W. Keijmis

Strabachhof 6, 6367 DE Voerendaal

☎ (06) 20 49 95 38

✉ w.keijmis@hetnet.nl

Stichting Patiëns

Indien u graag geholpen wilt zijn met terminale thuiszorg. Info:

Vivian Kreutz

☎ (045) 523 25 04

Ineke Lasche

☎ (045) 575 14 15

Begraafplaats

Carry Meijers-Zink

☎ (045) 541 38 96 of (06) 18 24 29 58

Kerkbijdrage of financiële ondersteuning

De St. Josephparochie is een ANBI erkende instelling. Via de inkomstenbelasting mag u uw gift aftrekken (voorwaarden zie www.belastingdienst.nl). Ons RSIN-nummer is 824131319.

Rekeningnummer St. Josephparochie: **NL43 INGB 0001 0490 77**